

STOFFELKE 1

Jaargang 2024 - 2025



INHOUD



Navigeer rechtstreeks naar de gewenste pagina door op de titel te klikken!

Inhoud.....	2
Contact	3
Kalender.....	3
Afspraak locaties.....	4
Handige kanalen	5
Kapoenen.....	6
Poenka's.....	10
Boswelpen	15
Bergwelpen.....	20
Boswolven.....	25
Bergwolven	30
Jongverkenners.....	35
Verjanners.....	39
Uniform.....	44
Verhuur.....	45

CONTACT



Voor al uw algemene vragen, onduidelijkheden, klachten, felicitaties, opmerkingen, ... omtrent onze scoutswerking kan u de groepsleiding contacteren.

Voor specifieke vragen over de activiteiten, problemen binnen de groep, aandachtspunten, ... neemt u het best contact op met de takleiding van uw zoon.

Contactgegevens van zowel de groepsleiding als de takleiding van uw zoon kan u vinden op onze [website](#). Op deze site vind je overigens nog vele andere informatie omtrent onze scouts, onze werking, onze takken en dergelijke. Veel surfplezier!

KALENDER



Vuurfeesten

- 13 september & 14 september 2024

Overgang (eerste vergadering)

- 21 september 2024

Klein Kamp

- In de periode van 1 t.e.m. 15 juli (exacte data nog niet beschikbaar)

Groot Kamp

- In de periode van 16 t.e.m. 31 juli (exacte data nog niet beschikbaar)

AFSPREEK LOCATIES



Hier een lijstje van onze gebruikelijke afspreeklocaties. Elke tak wisselt regelmatig af van locatie. Hierdoor kan de locatie van de activiteit van week tot week verschillen. Kijk dus zeker goed waar de activiteit zal doorgaan. Indien u vragen heeft rond de locatie van de vergadering, twijfel niet de takleiding van uw zoon te contacteren.

Scoutslokalen | [klik hier](#)

Hoeksken 2A, Scheldewindeke

Jeugdclub Pallieter | [klik hier](#)

Spiegel 29, Scheldewindeke

Grote Speelweide / Grote Hemelweide | [klik hier](#)

aan het kruispunt van de Hemelstraat en Oude Heirbaan, Scheldewinde

Kleine Speelweide / Kleine Hemelweide | [klik hier](#)

Gelegen achter de grote Speelweide

Speeltuintje | [klik hier](#)

Sportstraat, Scheldewindeke

Tennisvelden | [klik hier](#)

Gelegen achter de sporthal in de Sportstraat, Scheldewindeke

HANDIGE KANALEN



Website Scouts Windeke | [klik hier](#)

Voor het raadplegen van het Stoffelke (activiteitenboekje), contactinformatie, meer info over onze scoutsgroep, ...

Groepsadministratie Scouts & Gidsen | [klik hier](#)

Voor het registreren van jouw zoon, invullen van medische fiche, aanpassen contactgegevens, ...

Facebook | [klik hier](#)

Blijf op de hoogte van toffe foto's, events, speciale aankondigingen, ...

Instagram | [klik hier](#)

Blijf op de hoogte van toffe foto's, events, speciale aankondigingen, ...

Hopper (scoutswinkel) | [klik hier](#)

Voor het aankopen van het scoutsuniform en ander handig kampeergerief.

Trooper Scouts Windeke | [klik hier](#)

Steun onze scouts door je online aankopen via Trooper te laten passeren.

Telkens jij online shopt, krijgt onze scouts extra centjes toegestopt!

HOE?

Ga naar
[trooper.be/
scoutswindeke](https://trooper.be/scoutswindeke)

Shop zoals altijd,
het kost je niets
meer

De webshop steunt
ons met een percentje
op de aankoop!



KAPOENEN



Als je dit leest dan ben je een kapoen! Proficiat, welkom in de scouts, het gaat een topjaar worden, zo cool dat ik het niet kan opschrijven. Dus probeer zelf maar iets te bedenken ... Heb je het? Awel, het wordt nog cooler.

Als je dit leest dan ben misschien geen kapoen? Hopelijk dan wel een ouder van een kapoen. Zeer flink dat je het stoffelke zo aandachtig leest, jij bent zeker een ouder die altijd op de juiste locatie zal staan!

Of misschien ben je geen kapoen of kapoenenouder? Awel??! Wat zitte gij in ons stoffelke te neuzen? Jaloers dat ge zelf geen kapoen bent? Dat snappen we volledig, dus geniet gerust van de tekstjes hieronder en beeld u maar in welke zotte vergaderingen je allemaal niet kan meedoen :(Da's eigenlijk wel een goeie tip voor iedereen: start maar met lezen (of voorlezen)!

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Beste kapoenen,

Dit weekend is er helaas nog geen vergadering.

Wees niet bedroefd, want er is dit weekend wel iets gepland waar jullie aan kunnen deelnemen: de vuurfeesten met kinderfuif, kubb-toernooi en barbecue.

We zien jullie daar.

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 17u00: Gladiatorenvergadering

Veldje aan de Pallieter (Spiegel 29, Scheldewindeke)

Dag kapoenen,

Eindelijk is het dan zover: de eerste echte vergadering van het jaar.

We hopen dat jullie er zin in hebben, want we hebben iets waanzinnig gepland: namelijk een tijdreis naar het oude rome. Want we gaan aan de gladiatoren tonen dat wij toch wel echt beter zijn dan hun.

Dus: trek jullie beste gladiator kostuum maar aan en zorg dat jullie om 14 uur op het speelveldje naast de palieter staan zodat we kunnen tonen dat wij de beste zijn.



Zaterdag 28 september: Geen vergadering (JOW)

/

Jow jow jow liefste leden deze vergadering wordt een now gow. De leiders zijn vertrokken naar het jow weekend dus er is geen activiteit, dus maak dat ge er niet zijt.

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Torenvergadering

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

- What de prot

Wat is het leider stef

- Het is de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld

O mijn dagen, ik wil die ook, leider Hylke

> Ik ook wel leider Arno, maar daar zullen we hulp voor nodig hebben, sterke mannen, creatieve mannen, scouts mannen!!

- Ik ken toevalig zulke mannen

Hmmmm ik ook...



Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Legervergadering

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)



Geef 8 !!!!! Oeiejoe sergeant Hylke zie jij daar ook wat ik zie. Jahhh oooo nee sergeant Vandaele roep snel chef Stef en al zijn soldaatjes, het is De vijand!! 🤖🤖🤖🤖🤖 Maar sergeant Vandaele de soldaten hebben nog geen goede training gehad. Dat is waar, we hebben niet veel tijd, we zullen ze in peloton stellen en stevig drillen van 14 tot 17. Terrrr Plllaaatseeee Ruuussssttt.

Zondag 20 oktober: Weekend van de jeugd

Locatie en uren volgen nog via mail

Stel je voor een scoutsvergadering. Doe nu het aantal aanwezigen maal vier. Oke, goed bezig, misschien ook nog een andere locatie inbeelden. Goed, heb je dat? En nu moet je je voorstellen dat de helft van die aanwezige kindjes meisjes zijn in plaats van jongens (oh mijn god). En dan (nog erger?) zijn sommige van die meisjes en jongens ook nog eens chiro-meisjes en jongens. En hier en daar loopt er zelfs een verdwaald KSA- of KLJ-kindje. Voila, zo gaat het er deze zondag uitzien. Kom dat met uw eigen ogen zien!

Zaterdag 26 oktober van 18u30 tot 20u30: Halloweenvergadering

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

Het is halloweenvergadering vanavond, dus dat betekent jouw engste outfit aantrekken, de gekerfde pompoenen buitenzetten en de stem al een beetje smeren. En wie weet verdienen je vandaag wel wat snoep... of heel veel snoep!



Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Olympische Spelen-vergadering (samen met poenka's)
Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)



Atletiek, Badminton, Basketbal, Boksen, Boogschieten, Breaking, Gewichtheffen, Gymnastiek, Golf, Handbal, Hockey, Judo, Kanovaren, Klimsport, Moderne vijfkamp, Paardensport, Roeien, Rugby sevens, Schermen, Schietsport, Skateboarden, Surfen, Tafeltennis, Taekwondo, Tennis, Triatlon, Voetbal, Volleybal, Wielersport, Worstelen, Zeilen, Zwemsport

Ik denk dat het wel duidelijk is wat we gaan doen vandaag?!

Zaterdag 9 november: Geen vergadering (leidingsweekend)

Dag kapoenen

Vandaag is er helaas geen vergadering, want de leiding is weer eens op weekend.

Wees zeker niet getreurd want volgende week staan we er gewoon weer met een knotsgekke vergadering. In de tussentijd kan je ook zeker een kamp in de tuin bouwen of iets anders zodat je zeker niet verveelt.

En dan zien we jullie volgende week.

De kapoenenleiding

Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: Paddenstoelenvergadering

Aelmoeseneiebos (Aalmoezenijestraat, Landskouter)

Midden november is het perfecte moment om op paddenstoelenzoektocht te gaan.

Paddenstoelenzoektocht... da's een lang woord... zeg dat eens tien keer na elkaar? Bon, waar waren we gebleven.

Ah ja, de paddenstoelen. Jammer dat er bij ons op de scouts geen paddenstoelen groeien. Hadden we nu maar een bos, ergens in Oosterzele! Wacht even, Arno tikt even op mijn schouder (ja wat is er?). Oeps blijkbaar zijn er keiveel bossen in Oosterzele. Wacht he, (ja stef, jij ook nog een opmerking). Oke, ik was niet goed op de hoogte, maar het bos in Landskouter is naar het schijnt de plaats om paddenstoelen te gaan zoeken. We zien jullie daar!



Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Kapoenen vs. Poenka's

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

Vandaag komen we samen met de kapoenen, en om te zien wie de beste is van de kapoenkas gaan jullie het tegen elkaar opnemen. Jullie zijn natuurlijk allemaal toppers, maar op het einde is er maar één die het beste kan zijn.

Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Verloren wortel-vergadering
Hemelweide (kruispunt Oude Heirbaan en Hemelstraat)

Dag kapoenen

Wij hebben dringend jullie hulp nodig.

De heilige wortel van de scouts is weg en niemand kan hem vinden.

De groepsleiding heeft aan ons gevraagd of wij samen met jullie nog een laatste zoektocht naar de wortel willen lanceren.

We gaan onze uiterste best moeten doen als we nog iets willen vinden want we zijn al een tijdje op zoek.

De groepsleiding zegt alvast bedankt voor jullie medewerking.



Zaterdag 7 december (exacte uren volgen via mail): Sinterklaasvergadering
Scoutslokalen (Hoekskan 2a, Scheldewindeke)



Tchoe tchoe

Da's een stoomboot.

Dat kan maar één iets betekenen.

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit stoffelke!

Amai, dat was nu eens een zot Stoffelke. Gekke dingen dat wij meegemaakt hebben (die wortel, wat was dat?!) en leuke spelletjes dat wij gespeeld hebben (wat vond jij het leukste? Zeg het maar eens tegen uw leiding). Gelukkig stopt het scoutsjaar niet, nee na dit Stoffelke hebben we er nog twee! TWEE STOFFELKES, JOEPIJEE!!! Tot dan!

Uw leiding

Arno, Hylke, Stef en Maarten



Hallo Poenka's! **Jasper, Thibault, Isha** en **Kobe** zijn dit jaar jullie nieuwe leiding. We gaan ravotten, spelen, vrienden maken, een beetje vuil worden, en nog veel meer! Hieronder lees je wat je de komende maanden te wachten staat. Neem gerust een kijkje, en we staan te popelen om jullie elke zaterdag met open armen te ontvangen!

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Beste kapoenen,

Dit weekend is er helaas nog geen vergadering.

Wees niet bedroefd, want er is dit weekend wel iets gepland waar jullie aan kunnen deelnemen: de vuurfeesten met kinderfuif, kub- toernooi en barbecue.

We zien jullie daar.

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 17u00: Scoutse Scouts vergadering

Speeltuintje (Sportstraat, Scheldewindeke)

Beste poenkas, voor onze eerste vergadering gaan we jullie een proevertje geven van hoe de klassieke scoutsspelletjes in elkaar zitten en hoe ze te werk gaan. Onthoud ze maar goed, want jullie gaan ze nog veel spelen doorheen jullie scouts leven. Dus doe je scoutskledij maar aan en maak je klaar om plezier te maken en nieuwe dingen bij te leren.

Zaterdag 28 september: Geen vergadering (JOW)

Jowwww mannen

Deze zaterdag jammer genoeg geen vergadering, want de leiding gaat mee op JOW weekend. Een weekend samen met de leiding van alle jeugdbewegingen in Oosterzele. Dat wordt dus een gigantisch feest, maar natuurlijk vergeten we jullie niet en zorgen we dat de vergadering van volgende week een absolute topper wordt. Tot dan poenkas!!!!

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Piet Piraat

Veldje aan de Pallieter (Spiegel 29, Scheldewindeke)

“Piet piraat piet piraat schip ahoy hoy hoy” Ahoy, maatjes! Kom mee op avontuur met Piet Piraat! We gaan op zoek naar schatten, zingen stoere piratenliedjes en doen spannende piratenspelletjes. Trek je piratenkleden aan en kom naar de scouts. Het wordt een geweldig avontuur vol plezier!



Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Cluedo

Veldje aan de Pallieter (Spiegel 29, Scheldewindeke)

POLITIE!!! Er is een moord gepleegd op de scouts, maar de leiding heeft geen enkel idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. we weten niet wie de dader is of hoe de moord is gepleegd. Kan jij helpen met het onderzoek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd?



20 oktober van ?? tot ??: Weekend van de jeugd

Locatie en uren volgen via mail

Dag poenkas

Jullie weten vast wel dat de jongensscout van Scheldewindeke niet de enige jeugdbeweging is in Oosterzele. Op deze dag gaan we niet alleen met onze scouts spelletjes spelen, maar met alle jeugdbewegingen.

Zet je alvast maar schrap om nieuwe mensen te leren kennen en natuurlijk veel plezier te maken.



Zaterdag 26 oktober van 14u00 tot 17u00: halloween

Veldje aan de Pallieter (Spiegel 29, Scheldewindeke)



Hallo griezelige griezelpoenkas

Zet je schrap voor de engste vergadering van het jaar. Vandaag organiseren we een namiddag vol spanning, avontuur en... heel wat schrikmomenten! 🧟 Durf jij de donkere paden te betreden en de griezelige opdrachten te voltooien? Trek je meest angstaanjagende kostuum aan en maak je klaar voor een avond vol verrassingen.

Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Olympische Spelen-vergadering (samen met kapoenen)
Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

Atletiek, Badminton, Basketbal, Boksen, Boogschieten, Breaking, Gewichtheffen, Gymnastiek, Golf, Handbal, Hockey, Judo, Kanovaren, Klimsport, Moderne vijfkamp, Paardensport, Roeien, Rugby sevens, Schermen, Schietsport, Skateboarden, Surfen, Tafeltennis, Taekwondo, Tennis, Triatlon, Voetbal, Volleybal, Wielersport, Worstelen, Zeilen, Zwemsport



Ik denk dat het wel duidelijk is wat we gaan doen vandaag?!

Zaterdag 9 november: Geen vergadering (leidingsweekend)



Beste Poenkas

Deze zaterdag is er jammer genoeg geen vergadering, want de leiding gaat op leidingsweekend. We gaan daar nieuwe spelletjes leren en leuke ideeën bedenken voor jullie! Volgende week zijn we er weer met heel veel plezier en avontuur.

Tot volgende week!!!! !

Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: Wie niet weg is, is gezien
Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

30,29,28,217,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12, 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0..... WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN.

vandaag gaat het allemaal over je kunnen verstoppen, camoufleren en niet gezien worden. Wie van de poenka's slaagt er in niet gezien te worden? we stellen jou vandaag op de proef om zo stil mogelijk te zijn en zo klein mogelijk te maken om niet gezien te worden.



Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: poenka's vs kapoenen (samen met kapoenen)

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

Vandaag komen we samen met de kapoenen, en om te zien wie de beste is van de kapoenkas gaan jullie het tegen elkaar opnemen. Jullie zijn natuurlijk allemaal toppers, maar op het einde is er maar één die het beste kan zijn.

Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: wie is de superste held?

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, Scheldewindeke)

🧑‍🦱 Hey Heldhaftige Helden 🧑‍🦱

Maak je klaar om je superkrachten te ontdekken, want vandaag organiseren we een vergadering vol superheldenactie! ✨ Trek je favoriete superheldenkostuum aan en kom erachter of jij de kracht hebt om de wereld te redden. Samen gaan we de uitdaging aan met toffe spellen en spannende opdrachten.

🧑‍🦱 Wat staat er op het programma?

- Train je superkracht en ontwikkel je eigen geheime identiteit! 🧑‍🦱
- Werk samen met je team om de schurken te verslaan en de wereld te redden! 🌍
- Superheldenmissies en hindernissen die je snelheid, slimheid en moed op de proef stellen! 🏃‍♂️💡



Trek je cape aan, laad je superpowers op en bereid je voor op een onvergetelijk avontuur! 🦸‍♂️

Zaterdag 7 december van ?? tot ??: Sinterklaas

Scoutslokalen (Exacte uren volgen via mail)



Dag Sinterklaasje dag dag dag dag lieve piet. Dit weekend is Sinterklaas in België en wij zijn blij om hem te kunnen ontvangen op scout Scheldewindeke. Wij gaan hem een warm welkom geven en hem thuis laten voelen op de scouts.

Poenkatjes, in mijn schoentjes, in mijn laarsjes, danku kleine baasjes?

(Outro zie volgende pagina)

Outro

Dag lieve Poenka's!

Het eerste Stoffelke zit er al op, wat hebben we samen veel avonturen beleefd! We zijn supertrots op jullie. Geniet van de vakantie en ravot nog verder ! We kijken al uit naar het volgende Stoffelke waar we jullie weer met alle jullie scouteske kuren kunnen leiding geven!

Tot Binnenkort !

Jullie top leiding:

Jasper, Thibault, Isha, Kobe



BOSWELPEN



Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Beste scout, vurige vrienden, vuurmeesters, brandweermannen, houtstokers, vuurtovenaars, drakenmeesters, feniksen, charmander, smaug, vlammenwerpers, luciferverkopers en kaarsenmakers.

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor onze jaarlijkse vuurfeesten, een avond vol met vonken, BBQ, een drankje, warme bandjes en voor jullie is er ook nog een epische kinderfuif.

Kort samengevat: Een avond waar de vlammen eraf zullen spatten.

Kleed je niet te warm en poets je marshmallows.

Tot dan!!!

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Overgang

Scoutslokalen

Deze zaterdag is het zover, de eerste scoutsvergadering van het jaar: overgang. Vandaag zullen sommigen onder jullie net zoals een aantal van jullie leiding beproefd worden om te kijken of jullie het waard zijn naar een hogere tak over te gaan. De kans dat je vuil zal worden is groot dus wees voorbereid

Zaterdag 28 september: Jow weekend (geen vergadering)

Sorry jongens, we zijn nog maar één vergadering ver en we moeten jullie al teleurstellen. 😞 De leiding gaat op weekend met alllllee andere leiding van allleee jeugdbewegingen in Oosterzele. Maar we zouden niet willen dat jullie jullie vervelen op een zaterdagnamiddag, dat zou schandelijk zijn he. Daarom hebben we voor jullie een leuke scoutswoordzoeker klaarstaan: gewoon de woordjes afstrepen en kijken welke letters er op het eide overblijven. GO!

K	O	F	K	I	V	V	B	R	K	Z
W	M	Z	I	O	L	U	U	O	W	L
N	R	G	O	A	M	U	U	E	S	D
E	O	R	G	M	T	P	M	R	N	A
L	F	O	N	A	E	V	A	M	U	S
I	I	O	N	E	E	R	A	S	R	R
E	N	T	S	S	S	S	K	C	O	I
Z	U	Z	T	O	T	N	U	A	B	N
K	E	E	T	S	L	A	A	P	M	G
G	N	I	T	U	O	C	S	D	A	P
T	I	L	N	N	E	I	E	O	R	G

- BOS
- DANSEN
- DASRING
- FOK
- GROOTZEIL
- KOMPAS
- MAST
- NATUUR
- PAALSTEEK
- RAMBORUN
- ROEIEN
- SCOUTING
- UNIFORM
- VLAG
- VUUR
- ZEILEN
- ZOMERKAMP
- ZWEMVEST

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: De schat van Kapoenchamon
Speeltuintje

Lang geleden, in het rijk van de Egyptenaren, leefde in een klein dorpje langs de rivier de Nijl een zekere Kapo. De jongen had zijn op jonge leeftijd zijn ouders verloreren en woonde bij een oude vissersvrouw. Op een dag kreeg hij een visioen van de goden, die hem vertelden dat hij naar de hoofdstad Caïro moest trekken. Daar zou hij de antwoorden vinden op de vragen waar hij al heel zijn leven mee zat. Ondertussen werd het land verwoest door een burgeroorlog tussen Ra en Horus.

Komt dit jullie bekend voor? Normaal gezien voor de helft van jullie wel! Want dit was het verhaal van het kapoenenkamp vorig jaar. Maar is dit verhaal helemaal verteld? Missen we niet nog iets belangrijks? Daar gaan we vandaag achter komen...



Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Leidingslounge

Speeltuintje

Na een intensieve maand van leiding te geven aan jullie, gaan we de rollen eens omdraaien. Vandaag treden wij een dagje in de voetsporen van de leiding.

Wat doen ze? Wie zijn ze? Wat eten ze? Hoe zijn ze? Waarom zijn ze??????

Waarom eet Andreas zijn korstjes niet op van zijn boterhammen met choco?

Zondag 20 oktober van ?? tot ??: Weekend van de Jeugd

Locatie en uren volgen via mail

Joepieeee het is weer Dag van de Jeugdbeweging!!! Trek allemaal op vrijdag jullie scoutshemdje aan en ga ermee naar school, naar de voetbal, naar de muziekles, naar overal eigenlijk. Zo toon je aan iedereen hoe cool het is om scout te zijn.

Dit weekend is een speciale vergadering, want we spelen samen met de meisjesscouts, met de chiro (eiiii), de KSA én de KLJ. Zeker komen, want hoe meer Scouts Windeke, hoe beter! We zullen ze eens tonen wie de leukste jeugdbeweging van Oosterzele is!!



Vrijdag 25 oktober van 20u00 tot 22u00: Trick or treat

Speeltuintje



BOE!!

Verschoten? Dacht het wel.

Schraap voor vanavond je laatste beetje moed bij elkaar, want je zal het nodig hebben. We gaan wandelen langs skeletten, pompoenen, zombies en heksen. Eenmaal je denkt dat je hiervoor klaar bent, mag je afkomen...

Kom verkleed!!

Zo zijn de boze geesten net iets banger van je en vliegen ze weg.

Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Zwaard van koning Joshua

Speeltuintje

Koning Joshua regeerde over een uitgestrekt koninkrijk, waar vrede en voorspoed de norm waren. Zijn zwaard, een schitterend wapen met een gouden handvat en een scherp glanzend lemmet, was niet alleen een symbool van zijn macht, maar ook van de gerechtigheid die hij bracht aan zijn volk.

Op een dag, tijdens een belangrijke bijeenkomst met zijn adviseurs in de troonzaal, merkte Joshua dat zijn zwaard verdwenen was. Paniek ontstond in de zaal; want welke koning heeft er nu geen zwaard. Joshua vroeg zijn beste ridders en speurders om het zwaard te zoeken, maar na uren van intensief zoeken was er nog steeds geen spoor van het wapen.

De koning besloot zelf op onderzoek uit te gaan. Hij begaf zich naar de vertrekken waar het zwaard voor het laatst was gezien en vroeg iedereen om zich te herinneren of ze iets ongewoons hadden opgemerkt. Maar zijn zoektocht leverde niets op. Dus besloot koning Joshua dat er nog maar 1 oplossing mogelijk was, hij moest de welpen van scouts Scheldewindeke inschakelen. Deze stonden namelijk bekend als de beste speurders ter wereld.

Zaterdag 9 november: Leidingsweekend (geen vergadering)

Onze welgemeende oprechte excuses maar Miro, Eli en Andreas x 2 zijn dit weekend samen met al de andere leiders van de scouts op een kleine vakantie naar het verre China om Kung Fu te gaan leren en terug te komen naar België als ware grootmeesters.

Maar geen getreur, om jullie dag toch te vullen heb ik een korte takenlijst gemaakt die jullie kunnen vervullen om zelf grootmeesters te worden in de kunsten van Kung Fu. Maar eerst een paar weetjes over deze verdedigingssport.

- Kung Fu is al 1500 jaar oud
- Kung Fu betekent letterlijk : Hoge vaardigheid, grote concentratie of toewijding
- Er bestaat een liedje over Kung Fu → [Click hier op](#) ←
- Niet alleen is er een liedje maar er bestaan ook 4 films over een panda die aan Kung Fu doet
- Er staat al 6 keer Kung Fu in deze tekst tot nu toe, nu al 7

En nu de checklist:

1. Hier kun je zelf Kung Fu leren → [Kung Fu lessen](#)
2. Na al die inspanning van de lessen te volgen kan je even ontspannen door wat video's van de Kung Fu panda te kijken op youtube [playlist met video's](#)



Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: Lucky lukske schiet op een biet

JC Pallieter



Pang poem PAF!! Ooit al met een geweer geschoten? Nee? Ik ook niet, gelukkig maar.

Op de scouts hebben we wel natuurlijk heel goeie alternatieven: **BLAASPIJPEN**. Zet je schrap voor de strakste beste blaaspijpcursus ooit te krijgen. Misschien kan jij op het einde van deze vergadering wel even goed schieten als onze cowboy Lucky luke.

Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Jonny dab in Wonderland vergadering

Speeltuintje

Jhonny dap is da ni die kerel van in pirates of the carrebien, of nee wacht das die kerel uit jackie en de chocolade fabriek of wacht nee das die man uit alice in wonderland. ppppffffff eigenlijk weet ik het niet zo goed. ja we zullen het wel uitvinden zeker dees weekend.

Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Op wiertjes

JC Pallieter

Velen denken dat het wiel is uitgevonden om goederen te vervoeren, maar het oudste wiel dat is ontdekt werd gebruikt om potten te bakken! Pas later werd het wiel gebruikt op de manier die wij nu kennen, rollen en onze Wout van Aert naar de overwinning helpen bij de koers.

Neem dus iets mee wat wiertjes heeft (liefst iets waarmee je je makkelijk kan verplaatsen dus geen tractor of bulldozer maar wel een step, skateboard, rolschaatsen, ...)

Ps: Wist je dat je met vierkante wielen kunt rijden?



Zaterdag 7 december van 14u00 tot 17u00: Sinterklaas kapoentje

Scoutslokalen

Dag welpen,

Onze favouriete goedheiligman Sinterklaas is terug in het land. En zoals ieder jaar komt hij ook even langs bij ons op de scouts! Wees dus maar zeer braaf op de scouts, want de sint contacteert de leiding regelmatig om te vragen of jullie wel braaf geweest zijn en jullie weten wat de sint doet met stoute kindjes...

BERGWELPEN



Elabaaaa hier zijn we weer. Jullie leiding voor dit jaar (Jule, Rune, Joshua en Dries). Van springen over de molenbeek tot ravotten in de bossen en nog zo veel meer klassiekers van activiteiten. Deze zullen jullie allemaal te wachten staan in het nieuwe scoutsjaar. Hopelijk zijn jullie klaar om vele avonturen met jullie leiding te trotseren.

We zien jullie zaterdag

Stevige scoutslinker jullie leiding

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Beste scout, vurige vrienden, vuurmeesters, brandweermannen, houtstokers, vuurtovenaars, drakenmeesters, feniksen, charmander, smaug, vlammenwerpers, luciferverkopers en kaarsenmakers.

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor onze jaarlijkse vuurfeesten, een avond vol met vonken, BBQ, een drankje, warme bandjes en voor jullie is er ook nog een epische kinderfuif.

Kort samengevat: Een avond waar de vlammen eraf zullen spatten.

Kleed je niet te warm en poets je marshmallows.

Tot dan!!!

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Schipper mag ik OVERGAAN vergadering

Scoutslokalen

Yessir aan alle nieuwe welpen vandaag staat jullie een flinke beproeving te wachten. Overgang een welgekende traditie binnen de scouts zal vandaag plaatsvinden en jullie mogen daar deel van uitmaken. Wat jullie te wachten staat is nog een verassing. Het enige dat we al kunnen verklappen, je zal hoogstwaarschijnlijk vuil worden dus kom voorbereid en dus niet met je schoolschoenen of communie/lentefeest broek.



Zaterdag 28 september: Jow weekend (geen vergadering)

Helaas boys vandaag is alle leiding in Oosterzele op weekend en kan onze vergadering niet door gaan, maar niet getreurd vanaf volgende week zaterdag staan we terug paraat om een knaller van een vergadering te geven

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: De ScoutOlympics

Tennisvelden

Om jullie voor te bereiden op een fantastisch scoutsjaar wilt de leiding eerst eens kijken hoe goed jullie de scouts klassiekers kennen zoals Hylkebal, Tussen 4 Vuren en Vleeshoop. Dus bereid jullie voor op een namiddag vol actie en sensatie

Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Wie Wat Hoe, ik ben geen koe vergadering

Tennis velden

Hou je hoed vast, want deze vergadering wordt een dol avontuur! We gaan ontdekken wie je echt bent, wat je allemaal kan, en hoe je dat gaat laten zien... en nee, er komen géén koeien aan te pas (of misschien toch wel... wie weet?! 🐄). Bereid je voor op lachen, gieren, brullen en op de proef worden gesteld, want tijdens deze vergadering is niets wat het lijkt. Maar één ding is zeker: jij bent zeker geen koe, toch...?



Zondag 20 oktober van ?? tot ??: jeugdig weekend

Locatie en uren volgen via mail

Een weekend vol met jeugd was mij dat nu weer? aaaaahhh ma das het weekend van de jeugd. Da zal weer me al die andere jeugdbewegingen zijn zeker. Kdenk da da vorig jaar toch wel tof was. Dan kan da ni anders dan dit jaar geon beter te zijn e.

Zaterdag 26 oktober van 14u00 tot 17u00: het dure dakpanhotel op wielen tekstje vergadering

Tennisvelden

Iedereen heeft vast wel al eens gedroomd van een huis op wielen, maar droomde jij ooit al eens over een hotel op wielen? Nee?!?! Wel dan gaan jullie daar vandaag verandering in maken. Jullie gaan er alles aan doen om deze droom waar te maken, maar dat zal niet zonder slag of stoot! Maak jullie voor een knotsgek avontuur!!!

Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Zwaard van koning Joshua

Speeltuintje

Koning Joshua regeerde over een uitgestrekt koninkrijk, waar vrede en voorspoed de norm waren. Zijn zwaard, een schitterend wapen met een gouden handvat en een scherp glanzend lemmet, was niet alleen een symbool van zijn macht, maar ook van de gerechtigheid die hij bracht aan zijn volk.

Op een dag, tijdens een belangrijke bijeenkomst met zijn adviseurs in de troonzaal, merkte Joshua dat zijn zwaard verdwenen was. Paniek ontstond in de zaal; want welke koning heeft er nu geen zwaard. Joshua vroeg zijn beste ridders en speurders om het zwaard te zoeken, maar na uren van intensief zoeken was er nog steeds geen spoor van het wapen.

De koning besloot zelf op onderzoek uit te gaan. Hij begaf zich naar de vertrekken waar het zwaard voor het laatst was gezien en vroeg iedereen om zich te herinneren of ze iets ongewoons hadden opgemerkt. Maar zijn zoektocht leverde niets op. Dus besloot koning Joshua dat er nog maar 1 oplossing mogelijk was, hij moest de welpen van scouts Scheldewindeke inschakelen. Deze stonden namelijk bekend als de beste speurders ter wereld.



Zaterdag 9 november: oeps geen vergadering want de leiding is op leidigsweekend vergadering

sorry boys dees weekend geen vergadering. Uw lega toffe leiding is op leidingsweekend me de andere leiding, maar heb zeker geen schrik om dit weekend toch zeker wel wat scoutseske activiteiten te doen. Volegend wekend zijn we zeker terug!!
challas

Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: Shellchockers vergadering

Speeltuintje

Shellchockers, welk eitje kies jij, de shotgun, de rocketlauncher, of mijn persoonlijke favoriet. De sniper. Vandaag springen jullie in de wereld van deze stoere eieren en proberen jullie alleen en in teams elkaars schaal te breken of beter gezegt elkaars shell te chocken. Be ready or Become a roer eike...



Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Jonny dab in Wonderland vergadering

Speeltuintje

Jhonny dap is da ni die kerel van in pirates of the carrebien, of nee wacht das die kerel uit jackie en de chocolate fabriek of wacht nee das die man uit alice in wonderland. ppppffffff eigenlijk weet ik het niet zo goed. ja we zullen het wel uitvinden zeker dees weekend.



Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Peter Parkingson in badjasman en het knusse rusthuis vergadering

Speeltuintje

Zie hier, zie daar! De bekendste man ons klein dropje is in aantocht! (nee het is niet sinterklaas, dat pas volgende week 🙄). Peter Parkingson is zo bekend, dat hij in het rusthuis verblijft zodat hij op zijn gemak kan zijn. Maar hij heeft een probleem, wat dat probleem is ontdekken jullie vandaag!

Zaterdag 7 december van ?? tot ??: Sinterklaasvergadering

Scoutslokalen

Ho, Ho, Ho sloebertjes. Dat zou er gestaan hebben moest het de Kerstman komen vandaag. Maar het is die andere goede man met een lange baard, Sinterklaas natuurlijk. Hopelijk zijn jullie wat braaf geweest (maar daar vrees ik voor). Hij zal zijn voorraad linnen zakken alvast goed kunnen gebruiken vanavond. Ho Ho Hopelijk zijn jullie er vandaag bij!!!

Exacte uren volgen via mail



Jooooooooowwwww, twaren nu toch wel echt al bengers van een vergaderingen. Damn da was wijs. wij zijn zeker al klaar voor de volgende vergaderingen. Jullie ook? Verwacht maar zeker grootse dingen voor het volgende stoffelke. Vele groetjes van jullie toffe leidingsploeg Dries, Jules, Rune en Joshua en wees ready voor de komende vergaderingen

cioa aaaa niffous

BOSWOLVEN



Bie ba bolven, welkom bij de wolven.

Het jaar is weer van start gegaan, dat betekent weer gaan met die banaan!

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van kamp, want rust krijgen we niet, STAMP!

Dit jaar krijgen jullie 4 leiding per paralleltak, maar pas op of roetpiet steekt u in zijn zak!

Wij kijken er al enorm naar uit om jullie te leiden, hopelijk telt dat voor ons beiden 😊

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Zoals elk jaar mogen jullie weer eens naar de fire (sorry) vuurfeesten komen!
Of je nu jong bent of oud, er is wel iets voor jou. Van kinderfuif tot afterparty,
van limonade tot floris.. appel? Wa is da zelfs. Hopelijk heeft iedereen hier een (paar)
super leuke avond(en) beleefd. 😊

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Overgang

Scoutslokalen

Dag (bijna-)wolven

Nadat iedereen hopelijk bekomen is van deze fantastische editie
van vuurfeesten is het naar jaarlijkse traditie tijd voor de
alombekende overgang! Na de overgang kan het scoutsjaar
eidnelijk echt beginnen!



Zaterdag 28 september: Geen vergadering



Ja mannen, dan moogt ge eindelijk naar de scouts en dan is het al geen vergadering den tweede keer. Kwinten zit efkes met nen burnout, na heel da stoffelke in elkaar steken en vuurfeesten voorbereiden is dienen jongen zo uitgeput dat we hem efkes mee gaan pakken op een weekendje (JOW, weekend met alle leiders van de jeugdbewegingen in Oosterzele) dat hij wat kan ontspannen want hij heeft het dringend eens nodig. Ma volgende week zijn we weer terug dus maak u niet ongerust we zorgen wel dat hij der rap weer boven op is.

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Vergadering vergadering
Hemelweide (grote speelweide)

Jan is weer eens te laat.

Casper kwam veel te vroeg, maar had in die tijd toch niets klaargezet.

Wat doet Daan hier?

Tristan hebben we over het hoofd gezien.

Lukas valt alweer in slaap.

Louis is weer verward door Louis, terwijl Louis niet doorheeft wat er gaande is.

Lander zit vol ongeduld te wachten wanneer we gaan beginnen.

En Kwinten kon niet fysiek aanwezig zijn dus die is via een teams-meeting aan volgen.

De vergadering kan dan toch eindelijk van start gaan, maar waarover gaan we dan vergaderen?



Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Stro-maïs vergadering
Hemelweide

Stro-maïs, weet jij toevallig waar ons ma is? Misschien tussen de maïs? Papa où t'es? Nu da ons ma en pa er even niet zijn, kunnen we maar beter even dansen. Alors on danse! Alors on danse, danse danse! Formidable, fo-o-ormidable!

Alright, genoeg gezeverd. Aangezien vandaag Stromae en maïs de rode draden doorheen onze vergadering zijn, is het misschien best dat jullie op voorhand al wat franse vocabulair inoefenen. We kunnen jullie alvast vertellen dat het franse woord voor maïs, maïs is. Onze epische games zijn vandaag allemaal gebaseerd op liedjes van Stromae. Dus als je een grote fan bent, kom zeker af!

PS: Als je geen grote fan bent van Stromae (misschien een iets kleinere fan), niet getreurd, er zal ook maïs zijn.

Zondag 19 oktober van ?? tot ??: Weekend van de jeugd - vergadering
Meer info volgt via mail

Ooo jaaa! Vandaag is D-day. De enige dag van het jaar waar we met alle jeugdbewegingen van Oosterzele samen vieren en feesten. De dag waarop we strijden met onze noorder-, ooster-, zuider-, en westerburen in een episch groot spel. De dag waarop we nieuwe vrienden maken. De dag waarop we samen jeugdig zijn. De dag waarop iedereen zat te wachten.

Trek met fierheid je scoutshemd aan zodat de andere jeugdbewegingen versteld zullen staan. Want wij zijn
SCOUTS WINDEKE!!!!!!

Waar en wanneer we ten strijde zullen trekken, volgt nog via mail.



Vrijdag 25 oktober van 20u00 tot 22u00: Halloween vergadering

Hemelweide (kleine speelweide, samen)

Kwinten: "Wat zie ik daar?"

Lander: "Een monster!!!"

Jan: "Waar?"

Iedereen: "Daar!!!"

Lukas : "Oh nee toch niet, het is gewoon Casper die slecht geslapen heeft."

Halloween is de griezeligste nacht van het jaar, je wordt bang van dingen die er helemaal niet zijn.
(zoals het verstand van Louis...)

Zorg dat iedereen schrik heeft van jou en niet omgekeerd, **verkleed** je dus in zo een eng mogelijk monster (niet verplicht).

Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Gastarbeider vergadering

Tennisvelden (samen)



(In de mijnen)

Jan: Nog een paar meter verder graven en dan mogen we eindelijk naar huis.

Lander: Pffff tzijn wel echt harde stenen man.

Jan: We kunnen ook wel gewoon dynamiet gebruiken.

Lander: Hier eentje van een ton.

Jan: merci bro

(gooit dynamiet)

BAAMMMMM KNAL BREEK KAPOT KNALLLLLLLLL BOM BIEM BAT

Zaterdag 9 november: Geen vergadering

JOEPIEEEEEE eindelijk weekend!! Jammer genoeg wel geen weekend voor de wolven maar voor de leiding (dikke vette L voor de leden). Geen getreuzel want volgend vergadering staan we weer paraat

AWOOOOOO 🐺🐺🐺🐺 (tot volgende week in het wolvaans)



Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: De boze boom vergadering

Tennisvelden

We zijn naar het toverbos gegaan maar Tristan stond iets te luid.

Daardoor vonden we niet, de buit.

Dat komt door de vijand die we tegenkwamen

Opeens komen we tegen telramen en horen we iemand roepen: "Ik ben te laat voor mijn examen!".

Opletten deden we niet want wij zijn pro's.

Boom is boos. Hij vlucht als een roos. Want zijn plekske is niet waar hij voor koos.



Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Waar is wallie vergadering

Grote speelweide (samen)

Wie nie wallie is, is gezien. Kut hij is weg. Walla is aan stranda zoek die djallah.

Al mijn hood boys zeggen wallah. Ik zie wel echt geen djallah, vinden jullie wel die nare wally kerel want ik zie hem toch nie.



Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Mathmetichien

Tennisvelden

Lukas: Volgens mij kan een vliegtuig geen 2800 kilometer per uur.

Tristan: Hunk bij mij was et maar 130.

Jan: Oei, kdacht dat het over een boot ging.

Kwinten: ja oei weer allemaal gebuisd voor wiskunde zeker

Hopelijk kunne jullie er toch wat meer van...

Zaterdag 7 december van ?? tot ??: Sinterklaas

Scoutslokalen

Zie ginds komt de stoomboot uit spanje /weer aan.

Al huppelend met zijn paardje en zijn gekke pieten komt hij toe op ons scouts terrein.

Bereid je zangtalenten maar al voor om de sint te verwelkomen.

Ben je stout geweest?

Dan zou ik maar snel je mama, papa en je mede scouts vriendjes een dikke vaarwel kus en knuffel geven voordat je met de pieten terug naar spanje in de zak vertrekt.

Exacte uren volgen via mail

De Sint is weer naar huis gevaren met zijn pieten, we zullen weer een jaartje moeten wachten op die goede man. Maar gelukkig moeten wij geen jaar wachten op het nieuwe stoffelke. Volgende week staan we er alweer met gloednieuwe vergaderingen, die we vol enthousiasme voor jullie in elkaar flansen.

Over flansen gesproken, wist je dat flans het meervoud is van flan (dat lekker taartje).

Hier een foto van jullie in elkaar geflanste leiders:



BERGWOLVEN



Bie ba bolven, welkom bij de wolven.

Het jaar is weer van start gegaan, dat betekent weer gaan met die banaan!

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van kamp, want rust krijgen we niet, STAMP!

Dit jaar krijgen jullie 4 leiding per parallel(t)zak, maar pas op of roetpiet steekt u in zijn zak!

Wij kijken er al enorm naar uit om jullie te leiden, hopelijk telt dat voor ons beiden 😊

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Zoals elk jaar mogen jullie weer eens naar de fire (sorry) vuurfeesten komen! Of je nu jong bent of oud, er is wel iets voor jou. Van kinderfuif tot afterparty, van limonade tot floris.. appel? Wa is da zelfs. Hopelijk heeft iedereen hier een (paar) super leuke avond(en) beleefd. 😊

Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Overgang

Scoutslokalen

Dag (bijna-)wolven

Nadat iedereen hopelijk bekomen is van deze fantastische editie van vuurfeesten is het naar jaarlijkse traditie tijd voor de alombekende overgang! Na de overgang kan het scoutsjaar eindelijk echt beginnen!



Zaterdag 28 september: Geen vergadering



Ja mannen, dan moogt ge eindelijk naar de scouts en dan is het al geen vergadering den tweede keer. Kwinten zit efkes met nen burnout, na heel da stoffelke in elkaar steken en vuurfeesten voorbereiden is dienen jongen zo uitgeput dat we hem efkes mee gaan pakken op een weekendje (JOW, weekend met alle leiders van de jeugdbewegingen in Oosterzele) dat hij wat kan ontspannen want hij heeft het dringend eens nodig. Ma volgende week zijn we weer terug dus maak u niet ongerust we zorgen wel dat hij der rap weer boven op is.

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Vergadering vergadering
Grote speelweide

Jan is weer eens te laat.

Casper kwam veel te vroeg, maar had in die tijd toch niets klaargezet.

Wat doet Daan hier?

Tristan hebben we over het hoofd gezien.

Lukas valt alweer in slaap.

Louis is weer verward door Louis, terwijl Louis niet doorheeft wat er gaande is.

Lander zit vol ongeduld te wachten wanneer we gaan beginnen.

En Kwinten kon niet fysiek aanwezig zijn dus die is via een teams-meeting aant volgen.

De vergadering kan dan toch eindelijk van start gaan, maar waarover gaan we dan vergaderen?



Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Fast and Furious vergadering
Kleine speelweide



Brrrrrrr zoef zoef vroooooom toetoet boem bang bang brrrrrr

Ajo was da vin diesel? Wat doet die hier in scheldewindeke?

Vandaag maken we de straten van scheldewindeke onveilig met onze eigen snelle patserbakken!

Pak dus zeker je eigen wielties mee (skateboard, step, longboard, waveboard, roller skates....)

Breng liefst **geen fiets** mee :) (please)

Zaterdag 19 oktober van ?? tot ??: Weekend van de jeugd
(verdere info volgt!!!)

Ooo jaaa! Vandaag is D-day. De enige dag van het jaar waar we met alle jeugdbewegingen van Oosterzele samen vieren en feesten. De dag waarop we strijden met onze noorder-, ooster-, zuider-, en westerburen in een episch groot spel. De dag waarop we nieuwe vrienden maken. De dag waarop we samen jeugdig zijn. De dag waarop iedereen zat te wachten. Trek met fierheid je scoutshemd aan zodat de andere jeugdbewegingen versteld zullen staan. Want wij zijn SCOUTS WINDEKE!!!!!!



Waar en wanneer we ten strijde zullen trekken, volgt nog via mail.

Vrijdag 25 oktober van 20u00 tot 22u00: Halloween vergadering

Kleine speelweide

Kwinten: "Wat zie ik daar?"

Lander: "Een monster!!!"

Jan: "Waar?"

Iedereen: "Daar!!!"

Lukas : "Oh nee toch niet, het is gewoon Casper die slecht geslapen heeft."



Halloween is de griezeligste nacht van het jaar, je wordt bang van dingen die er helemaal niet zijn. (zoals het verstand van Louis...)

Zorg dat iedereen schrik heeft van jou en niet omgekeerd, **verkleed** je dus in zo een eng mogelijk monster (niet verplicht).

Zaterdag 2 november van 14u00 tot 17u00: Gastarbeider vergadering

Grote speelweide (samen)

(In de mijnen)

Jan: Nog een paar meter verder graven en dan mogen we eindelijk naar huis.

Lander: Pffff tzijn wel echt harde stenen man.

Jan: We kunnen ook wel gewoon dynamiet gebruiken.

Lander: Hier eentje van een ton.

Jan: merci bro

(gooit dynamiet)

BAAMMMMM KNAL BREEK KAPOT KNALLLLLLLLL BOM BIEM BAT



Zaterdag 9 november: Geen vergadering (leidingsweekend)



JOEPIEEEEEE eindelijk weekend!! Jammer genoeg wel geen weekend voor de wolven maar voor de leiding (dikke vette L voor de leden). Geen getreuzel want volgend vergadering staan we weer paraat

AWOOOOOO 🐺🐺🐺🐺 (tot volgende week in het wolvaans)

Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: narcos vergadering

Grote speelweide

hola chicos y chicas

Nuestro jefe zit vast achter de bars en el putos zijn nare spang aan het houden op el rutas de contrabando van la grossa scheldevientos. Los rap de cartel oorlog op voor pablo ons popt

Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Waar is wallie vergadering

Grote speelweide (samen)

Wie nie wallie is, is gezien. Kut hij is weg. Walla is aan stranda zoek die djallah.

Al mijn hood boys zeggen wallah. Ik zie wel echt geen djalah, vinden jullie wel die nare wally kerel want ik zie hem toch nie.



Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Papa Luigi vergadering

Grote speelweide

Louis dit Louis dat, echt man ik ben u pa ni e. Uhhhhhhh.... ma leiders? NEE NIKS TE LEIDERS, hoe moeten wij nu weten welk van de twee. Ja ma wij weten het ook nie ze. Weet ge wa e. Wa? Awel uuuuhhh. Mario. Mario ?JA MARIO. En Luigi dan ofwa. Ja ! Ja sgoe ma kben eigenlijk nog altijd ni mee ze. Ja wij eigenlijk ook ni ma iets met uw papa zijn en Luigi.

Zaterdag 7 december van ?? tot ??: Sinterklaas

Scoutslokalen (samen)

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.

Al huppelend met zijn paardje en zijn gekke pieten komt hij toe op ons scoutsterrein.

Bereid je zangtalenten maar al voor om de sint te verwelkomen.

Ben je stout geweest?

Dan zou ik maar snel je mama, papa en je mede scouts vriendjes een dikke vaarwel kus en knuffel geven voordat je met de pieten terug naar Spanje in de zak vertrekt.

Exacte uren volgen via mail

De Sint is weer naar huis gevaren met zijn pieten, we zullen weer een jaartje moeten wachten op die goede man. Maar gelukkig moeten wij geen jaar wachten op het nieuwe stoffelke. Volgende week staan we er alweer met gloednieuwe vergaderingen, die we vol enthousiasme voor jullie in elkaar flansen.

Over flansen gesproken, wist je dat flans het meervoud is van flan (dat lekker taartje).

Hier een foto van jullie in elkaar geflanste leiders.



JONGVERKENNERS



Liefste dames en heren,

Het scouts jaar is weer van start gegaan, dus verwachten wij jullie met jullie onuitputtelijke energie en grote bekjes, terug elke zaterdag op de scouts. Maak jullie maar al klaar voor een jaartje van geroep en getier, gezweet en gevloek, en in het algemeen heel veel plezier. Zoals jullie ondertussen al weten staat alle info over de vergadering hieronder beschreven maar als er onduidelijkheid is of er komt een verandering kan je dit in de eerste plaats aan ons, de leiding, vragen of zal er een mailtje gestuurd worden. Wij kijken alvast naar het nieuwe jaar uit.

JVK leiding

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktplaats

Hier is het meest epische evenement van het hele jaar alweer. Dit weekend zorgt de leiding alweer voor een fantastische constructie, lekkere barbecue, gezellige sfeer en zo veel meer. Alvast een fantastische start van dit heerlijke scoutsjaar boordevol gevuld met S-tier scoutsvergaderingen.



Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Overgang

Scoutslokalen

Hallo, Daan hier. Uw leiding had geen zin om een tekstje te schrijven. Iets met overgang ofz.

Zaterdag 28 september: Geen vergadering (JOW)

Jow! Deze week is er helaas geen scouts, want jullie leiding gaat op teambuilding met de leiding van de andere jeugdverenigingen van Oosterzele. Ouh. Maar niet getreurd, want volgende week zijn we er weer. Jey! Met weer een spetterende, mega coole, zot leuke activiteit. Jupla! En de week erna ook, en de week daarna ook, en die week daarna ook, en die week daarna ook, en de week daarna ook, ...

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Lokaalinkleding

Scoutslokalen

Het stinkt hier, de zetels liggen doormekaar en, ergst van al, alle schone posters zijn van de muren dus ons lokaal is volledig onleefbaar. Voordat we deftige activiteiten kunnen doen moet dat hier dus eerst wat opgeknapt en ingericht worden, zodat dat hier het gezelligste lokaal van de scouts wordt. (voor zij die al een klein hart attackske kregen: geen nood we hebben de posters nog)

Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Toon is jarig vergadering

Scoutslokalen

Hallo, Daan hier. Toon had geen zin om een tekstje te schrijven. Misschien omdat hij jarig is ofz, idk. Kweet ook ni wat jullie vergadering zal zijn ma zoals te titel zegt is Toon jarig, misschien heeft het iets daarmee te maken ofz. Amuseert ulder eh. Challaz niffo's!

Zaterdag 19 oktober van ?? tot ??: Weekend van de jeugd

Locatie en uren volgen via mail

De chiro stinkt en de scouts die blinkt, het wel gekende liedje die de harten van alle scoutsjongens geprint zit, gaan we vandaag moeten achterwegen laten. Het is vandaag namelijk de bedoeling om samen met de andere jeugd verenigingen een vergadering te doen. Maar laat je niet in de valstrik leiden dit is het moment om aan te tonen dat scouts windeke de beste is van heel oosterzele.

Zaterdag 26 oktober van 14u00 tot 17u00: Wouter de kabouter en de dino op wieltjes

Scoutslokalen

Er was eens een kabouter en die heette Wouter. De beste vriend van Wouter de kabouter was de dinosaurus ad rota of beter bekend als de dino op wieltjes. De vraag die spontaan bij jullie opkomt is natuurlijk: "Hoe leerden een kabouter en een dino elkaar nu in hemelsnaam kennen?" Eigenlijk is dat heel makkelijk uit te leggen. Wouter de kabouter was op weg naar zijn moeder toen hij in een val viel, waarna hij gelukkig gered werd door de dino op wieltjes. Die passeerde net toen hij aan zijn dagelijkse rolschaats rondje bezig was. Zo leerden ze elkaar dus kennen. Voor de rest van dit prachtige sprookje zal je naar de vergadering moeten komen.



Zaterdag 1 november van 20:00 tot 22:00 : Halloween

Scoutslokalen

Hallo, Daan hier weer. Jullie leiding had weeral geen zin om een tekstje te schrijven. Volgens de titel ist iets met halloween ofz, idk weet ik veel.

Zaterdag 9 november: Geen vergadering (leidingsweekend)

Thuis, in uw zetel



AaaaAaAAAAHHhhh,

NEEEE, een weekend zonder scouts. Dek je maar lekker toe in je bed of geniet van je weekend uit de luie zetel. Ook al zal dit ongetwijfeld minder plezant zijn dan de saaiste scoutsvergadering. De leiding vertrekt op weekend om zich even hard te amuseren als jullie je normaal amuseren op een normale scoutsvergadering.

Zaterdag 16 november van 11:00 tot 13:00 Coke vs Pepsi

Scoutslokalen

Coca-Cola is een van de bekendste frisdranken ter wereld, geproduceerd door The Coca-Cola Company. Het is een koolzuurhoudende, zoete drank die voor het eerst werd geïntroduceerd in 1886 door apotheker John Stith Pemberton, Georgia. Coca-Cola werd oorspronkelijk ontwikkeld als een tonic. De precieze formule van Coca-Cola is nog steeds een goed bewaard geheim.

Pepsi is een populaire frisdrank geproduceerd door PepsiCo, een van de grootste voedings- en drankbedrijven ter wereld. Het is een koolzuurhoudende, zoete cola die concurreert met Coca-Cola. Pepsi werd voor het eerst ontwikkeld in 1893 door apotheker Caleb Bradham in New Bern, North Carolina, en heette oorspronkelijk "Brad's Drink."

Maar welke is nu het beste?

Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Sociaal acceptabele vergadering

Scoutslokalen

Gecancelled worden, nee nee nee, daar doen wij niet aan mee, hee da ruimte, f***** cool, s*** dat niet okay om aan 12 jarige te zeggen. We gaan moeten opletten want alles wat niet sociaal acceptabel is vandaag wordt een probleem voor ons morgen. Let maar goed op jullie woorden en gedrag, want anders wordt het voor jullie nog een slechte dag.

Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Mijn bloemkool is gestolen

Scoutslokalen

Mannen, deze week hebben we allemaal leuke dingen gepland: eerst gaan we paintballen, dan gaan bowlen en als we daarna nog tijd hebben eikes nog gaan zwemmen. Of dat waren de plannen toch, tot de favoriete bloemkool van de leiding gestolen werd en we die nu echt wel moeten gaan zoeken. (ik denk dat jullie de pijn van het verliezen van u favoriete bloemkool wel kunnen snappen en dus begrijpen dat dit nu onze #1 prioriteit is)



Vrijdag 6 december van ?? tot ??: Sinterklaasvergadering

Scoutslokalen, info van uren volgt nog via mail

Hoewel we allemaal weten dat jullie eigenlijk niet zo braaf zijn (ongelijk jullie leiders van dit jaar) stel ik toch voor dat jullie heel goed doen alsof, want de sint komt weer eens naar de scouts (en ik betwijfel of hij genoeg juten zakken heeft om jullie allemaal in te steken). Maak u dus klaar om u voor één keer van u beste kant te tonen en zorg dat ge wat plek vrijlaat in uw maag zodat ge uzelf kunt volsteken met chocolaa en letterkoeken als ge denkt dat ge toch braaf genoeg geweest zijt om er te krijgen. We weten eigenlijk nog niet hoelaat de sint komt maar hij ging nog een postpiet met info sturen en dan zullen wij deze nog doorgeven. Als ge al wat in de stemming wilt komen is hier een link naar wat sinterklaasliedjes: <https://www.youtube.com/watch?v=jqSjtTGeFtY>

Oh ma How. Ah we zin al aant int vant stoffelke. En wa ebben we heleerd? Punt Ejn: een dinosaurus op wieln besaat. Punt teej: Cola is ouder dan Pepsi. Punt drei: Een bloemkool is makkelijk te pikken. En mijn betse kindertjes. Met deze wijze lessen, sluiten wij weer et stoffelke af. In stilte en vrede? Neeejong, zijde zot. Met kabaal en herres zwaaien we hem weer uit. Dag Stoffelke. Daag daag daag, volgend liet? Da Stoffelke, daag daag daag, er volgt nog iets.

VERJINNERS



Het 1e stoffelke van het jaar. dat zet de toon al klaar. jammer genoeg hebben we geen Toon in de tak. Maar wel een Marwan in de bak. voor sommigen 1e keer verkenner, voor anderen 1e keer jin. Voor de 3e jaar verkenners, zij kennen Matthew en zijn dubbele kin. dit is een verjinner jaar dus we zijn met lekker veel. Emil raakt niet eens aan Simon zijn keel. Konden we allemaal dit toffe jaar maar inzingen zoals David Bowie. stop maar, we willen niet doof worden van het kattengejank van Lowie.

U wilde vieze beesten. Verjinnerleiding <3

Vrijdag 13 september en zaterdag 14 september: Vuurfeesten

Marktpllein

Ik hoop dat jullie allen naar vuurfeesten gekomen zijn want anders hebben jullie wat gemist! En we zullen het weten natuurlijk O.o



Zaterdag 21 september van 14u00 tot 18u00: Overgang

Scoutslokalen

Wete in onzen tijd zou het zo nie geweest zijn ze, enkel wa eten op ou bakkes en wa bruine zeep op de grond. MAKKELIJK ZEG IK U. In onzen tijd moesten we nog door hete kolen lopen om over te kunnen gaan. Nu is het aan jullie de tijd om jullie "in mijnen tijd" te maken, sommigen als verkenners, sommigen als jin. Onze tijd is bijna voorbij, maar die van jullie is nu!



Zaterdag 28 september: Geen vergadering (JOW)

JOW, Hier komt het tekstje. toch niet. kras op! JOW

Zaterdag 5 oktober van 14u00 tot 17u00: Fortnite skibidi toilet TikTok rizz party: Ohio edition
Scoutslokalen

Leiding: ChatGPT kan je ons uitleggen wat "brain rot" betekent?

ChatGPT: *BRrrrrrr BRRrrrrr*

Leiding: Oei, het is wat lastig precies.

ChatGPT: *DING*

ChatGPT: "Brain rot" is een informele, vaak humoristische term die gebruikt wordt om het gevoel te beschrijven dat je hersenen lui, verdoofd of "bedorven" aanvoelen na te veel tijd te hebben besteed aan iets dat weinig intellectuele of creatieve stimulatie biedt.

Leiding: Kan je een voorbeeld geven?

ChatGPT: Verjinnerleiding zijn.

Leiding: 😊

Zaterdag 12 oktober van 14u00 tot 17u00: Help! Bart Peeters is opgegeten door de boze wolf!
Scoutslokalen

Zeg Bart Peeters waar ga je heen zo alleen, zo alleen?

Zeg Bart Peeters waar ga je heen zo alleen?

Ga bij grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos

Ga bij grootmoeder koekjes brengen in het bos

In het bos wonen wilde dieren in het bos, in het bos

In het bos wonen wilde dieren in het bos

Ben niet bang voor de wilde dieren ben niet bang, ben niet bang

Ben niet bang voor de wilde dieren ben niet bang

Pas maar op voor de boze wolven pas maar op, pas maar op

Pas maar op voor de boze wolven pas maar op

Ben niet bang voor de boze wolven ben niet bang, ben niet bang

Ben niet bang voor de boze wolven ben niet bang

Helaas is Bart Peeters opgegeten na het zingen van deze tekst 😞



Zaterdag 19 oktober of Zondag 20 oktober van ?? tot ??: Weekend van de jeugd

Tis weer die tijd van het jaar. Tis weer tijd om te tonen dat scouts Windeke de beste jeugdbeweging van vlaanderen is. tis weer tijd om van onder te starten en ons naar boven te werken. Tis weer tijd om eerst onze lokalen buurt te veroveren. Tis weer tijd om die andere jeugdbewegingen aan de kant te schuiven. Tis weer tijd om uw hemd te vervolledigen zodat ge der trots mee kunt pronken. Tis weer tijd om niet te laat te zijn. Tis weer tijd om af te komen. De locatie en uren worden doorgemailed alst weer werkelijk tijd is om ons te verenigen. Scouts Sint-Kristoffel represent!



Zaterdag 26 oktober van 14u00 tot 17u00: Jeff Pesos vs Elon Tusk Scoutslokalen



Amazon vs Tesla, Amazon vs Paypal, Amazon vs SpaceX,...

Zo veel... variatie? Veel maakt het niet echt uit want beide zijn billionaires en wij niet. Dus wat doen we er aan? Slim werken natuurlijk, niet hard werken. En als dat niet werkt kunnen we nog steeds hard gaan werken in hun fabrieken.

Vrijdag 1 november van ?? tot ??: Op Killer Kameel door de woestijn

Scoutslokalen (uren volgen nog)

Killllllllerrrrrrrr is **Hier, Volg je moeder** mee in de woestijn. Wij gaan **Lekker dansen**. Ja ze is **DOM, LOMP & famous** dat zit in haar **Natuur**. Al die **Testosteronbommen** in de **Westside** wil haar **raqaqa** op hun **driewieler**. **Ik vergeet dit niet! Dat doen we niet meer. Sorry mama, Sorry papa** maar die **speknek wat een junk**. hij wil mijn **Qlaqel** voor zijn **vaccin**, want hij kreeg HIV via **mug**.



Zaterdag 9 november: Geen vergadering (leidingsweekend)

Wij, uwe leiding, zijn dit weekend de rust gaan opzoeken in de bergen, op de zee, in de lucht, of we ons ook op dit moment bevinden. En dit allemaal zonder jullie? Sorry mannen, geen vergadering vandaag.

Zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00: Solide Liquidatie Gas(t)
Scoutslokalen

Volgens ons zijn er onder jullie wel Albert Eénstenen. Of misschien wel Isaak Nieuwetonnen. Of allerbest nog eventueel zelf Walter Witten. Maar bon. Aan de iets minder bedeeden in de wetenschap, voor jullie is het ook de moeite om af te komen. Want we maken een reis door alle fasen van een stof. Smelten, stollen, sublimeren, verdampen, condenseren, ... We gaan het allemaal moeten kunnen.



Zaterdag 23 november van 14u00 tot 17u00: Drums en bassen: Bonkers editie
Scoutslokalen

Ik sta op elke dag, elke dag is een droom. Niet alles is wat het lijkt. Ik sta op, word wakker om weer te gaan slapen. Ik gedraag mij oppervlakkig, maar ik zit te diep. Alles waar ik om geef is ... en ...

een zware basslijn is mijn enige stilte. Iedereen zegt dat ik me moet vastgrijpen, maar ik laat mijn geestelijke gezondheid wegglijden.

Breakdown: Mmm, Ja, ik ben terug in de vloer. Ik ben aan het smelten, ja, terug in, terug in, terug in.



Zaterdag 30 november van 14u00 tot 17u00: Wat is deze kaasachtige substantie?
Scoutslokalen



Ayo wat is deze handel??? Geel maar niet zo geel? Damp maar niet vochtig? Maffe geur? Das kaas. Gorgonzola? Mozzarella? Misschien Gouda? ik ga toch wat hulp kunnen gebruiken denk ik. Misschien is het zelf gewoon kaas gemengd met deeg. Maar ja, wie zal het ons zeggen. Ik kom daar alvast niet aan. Misschien een van jullie? ik hoop dat jullie alvast betere kaas-kennis hebben dan ons want anders zitten we in de problemen.

Vrijdag 6 december van ?? tot ??: Sint Rudy krijgt röntgenstraling

Scoutslokalen

POV verjanners: Leider leider kwil sinterklaas kzen broaf geweest ze!

Verjinnerleiding: we hebben sinterklaas op ons scouts, ne betere. niet diene overmatigen mainstream slavendrijver van den "goeie ouwen tijd"

POV verjanners: Maar leider leider ik heb mijn pieten graag zwart :/

Verjinnerleiding: Ela Ela! das nie politiek correct! hier op ons scoutsgrond hebben wij de Sint-Rudy. Helemaal PC en LG TV HD + goedgekeurd. Ij is misschien e beeteke verouderd en versleten met de jaren, ma tis op ne ouwen fiets dade moe leren rijden. We zullen moeten hopen dat em optijd uit ospitaal geraakt. Net als ouwen leider Jaspère B. zijn zen boten ewa broos 😞

POV verjanners: "punching air" 🤖



Zo het eerst Stoffelke zit er alweer op. Wat een klepper dat me dat was zeg. Voorbij gevlogen zeg. Maar niet getreurd, er komt nog veel meer aan in de nabije toekomst! Om jullie toch nog een pleziertje te doen geven jullie graag deze rebus nog mee.



UNIFORM



Als echte scout streef je ernaar om altijd mooi in uniform naar de scouts te komen! Af en toe worden na de vergaderingen momenten georganiseerd waarop je kleren kan kopen.

Wat is het standaarduniform van Scouts Windeke?

- **Korte groene broek** (te kopen bij hopper.be) (niet verplicht)
- **Bordeaux pull** (bij ons verkrijgbaar)
- **Rode t-shirt** (bij ons verkrijgbaar)
- **Beige hemd met kentekens** (te kopen bij hopper.be)*
- **Zwart/witte das** (bij ons verkrijgbaar)



**Het hemd wordt gewoonlijk pas gedragen vanaf de welpen. De kentekens dien je zelf aan te kopen in de Hopper, behalve het jaarteken. Dit wordt bij de overgang aan de leden gegeven.*

Staf Stoffel toont aan waar de verschillende kentekens op je hemd moeten komen



VERHUUR



Wij verhuren allerlei van ons scoutsmateriaal zoals onze tenten, gasbekkens, herbruikbare bekers ...
Meer informatie hierover kan u vinden op onze [website](#).

Hieronder ziet u alvast een zogenaamde 'sneak peak'.



Verhuur

- Tenten
- Vuurschaal (135cm diameter)
- Gasbekkens
- Bekers
- Borden & Bestek (300 pers)
- Generator
- Sjorbalken
- Kookpotten en – Materiaal
- ...

[Indien u de prijzen en info omtrent het materiaal wenst kan u het verhuurcontract hieronder raadplegen of onze verhuurmeesters aanschrijven.](#)

Contact & Contract

Verhuurmeesters – verhuur@scoutswindeke.be